

En dag i det fynske

Årsmødet i Foreningen af Grundtvigske Valg- og Fri-menigheder blev i år afholdt i Sdr Nærå, og vi var en lille sluttet flok fra Mellerup, der var klar til at suge til os og lade snakken gå over kaffe og andet godt.

Som ny i Valgmenigheden kan det kun blive til indtryk her, og det der kom først var sommerlandet, kirken og menighedshuset i dejligt solskin. En fin ramme for dagen, der skulle komme. Efter velkomstkaffen var der gudstjeneste i kirken, og det var tydeligt, vi var kommet til den folkelige Carl Nielsens land, med det islæt af folkemusik, som den deltagende bratschist bidrog med i gudstjenesten. Sammen med synet af altertavlen med en smuk sol, som kunne have været vores egen i Mellerup, var der skabt en dejlig atmosfære i rummet og en god ramme om præstens ord.



Foredraget efter frokost med Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet, under overskriften "Animismens væsen – kunsten at forføre en elg" var inspirerende, om to forskellige isolerede kulturer i det nordøstlige Sibirien. Vi fik gennem den meget engagerede og inspirerende fortæller et indblik i disse folks skikke og tænkemåde, helt anderledes end vores, men klart dikteret af de barske levevilkår, der hersker i egnene her.

Efter en fantastisk middag, præsenteret af kokken selv, var der koncert, igen i kirken, med en dejlig trio, med gode og medrivende sange. Mætte på alle måder og med alt formelt på plads ved generalforsamlingen, nåede vi ved midnatstid tilbage til Mellerup med mange input til fordøjelse.

Lene Blond