

Adventsmøde og Helligtrekongersmøde i Valgmenigheden



En gudstjeneste gør det ikke alene. Derfor er der altid kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesterne i valgmenigheden.

Nogle gange gør vi ekstra meget ud af kirkekaffen. Det er f.eks. tilfældet til adventsmødet og helligtrekongersmødet.

Vi har afholdt begge møder for nyligt, og som altid var det både muntert og hyggeligt. Et mundheld lyder, at enhver god fest starter i kirken, og således er det en frejdig flok, som går fra den smukt oppyntede kirke til præstegården for at mødes. Til det nyligt overståede adventsmøde fik vi gløgg, æbleskiver og kaffe, alt imens alle de julesange, som har hobet sig op efter et helt år, endelig kunne få frit løb. Sanglysten var stor, tillige med glæden ved at sludre. Vanen tro havde præsten en julefortælling i ærmet, som bragte smil

frem. Det var også tilfældet ved det seneste helligtrekongersmøde, endog et meget velbesøgt et af slagsen. I en fyldt præstegårdsstue sang vi julen ud, mens lagkage og boller gav mulighed for at holde juleformen ved lige. Takket være de frivillige bestyrelsesmedlemmer er traktementet altid en kærkommen gulerod, som en kedsom kirkegænger kan glæde sig til. Til helligtrekongersmødet læste præsten en historie højt om en lille elefant, som får den ære at blive julegave til Karl den Store. Julen slutter helligtrekongers søndag, og således blev de sidste julesangønsker opfyldt. Derudover ønskede vi hinanden et godt nytår, og mon ikke alle gik hjem som glade elefanter, fyldt af lagkage, sang og snak, og med en fornyet gejst – forvisset om, at i Mellerup Valgmenighed er der godt at være.

