



NYHEDSBREV

Medio august 2021

Kære alle !

Nu er sommerpausen slut. Det der sikkert ligger jer meget på sinde, er vores uafklarede præstesituation. Men så længe vi har Erik Overgaard, er det ikke helt skidt. Vi orienterer, så snart der er nyt !

Kommende begivenheder i Mellerup Valgmenighed

- Gudstjeneste søndag d 15. august kl 10
- Gudstjeneste søndag d 5. september kl 10
- Høstgudstjeneste søndag d 19. september kl 10

Samtidig er der arrangementer i den nærmeste tid

- Sensommermøde i Balle d 29. august 10-16
Tilmelding senest 22. august til Hugo Vermund
- Sensommerudflugt til Silkeborgengen 11. september
Tilmelding senest 3. september til Erik Overgaard
- Årsmøde i Rødning 25. -26. september
Tilmelding senest 15. september til Hugo Vermund

Program for de tre aktiviteter vedlægges.

Vi holder bestyrelsesmøde d 17. august og planlægger efterårets aktiviteter, som vi håber I har lyst til at slutte op om.

God eftersommer til alle fra Bestyrelsen, og vi håber at se mange af jer !

⊕ Mellerup Valgmenighed

- en del af folkekirken



Vejen mellem Jerusalem og Jeriko

NÆSTEN tilhører ens egen klan eller slægt – sådan er det nærliggende at tænke, for hvis man skal klare sig i en farlig verden, gælder det om at skøtte sig selv. Det er naturligt at tænke sådan, fordi det er egoistisk at tænke sådan.

Men i fortællingen om den barmhjertige samaritaner lyder Jesu korrektiv: du kan slet ikke bestemme, hvem din næste er. Man kan hverken afgøre sådan noget ved et skrivebord eller omkring et kaffebord. Du ved det først, når en kommer dig til hjælp i din nød.

Selv en samaritaner, en udlænding, der tror forkert og ser forkert ud, kan være din næste – de korrekte og ”rigtige” folk gik forbi, men den fremmede, samaritaneren, som intet anstændigt menneske ville have med at gøre, han standsede op, fordi han ynkedes over manden, der lå i vejkanten.

Som Jesus taler om næstekærlighed er den altså grænseløs og ubetinget - så grænseløs og så ubetinget, at den ikke vil vide af de skel, vi sætter.

Det var det, der var befrielsen, da evangeliet om ”Hvide Krist” kom til Norden, så stor en befrielse, at hans ord: ”Gå du hen og gør ligeså!” for altid forandrede forholdet mellem mennesker. Og uden de ord havde vores lovgivning og vores sociale liv set helt anderledes ud – At alt dermed så er løst ville være synd at sige: hverken nøden i verden eller nøden i vort eget hjerte.

Men ind i den nød må vi høre lignelsen om den barmhjertige samaritaner som et budskab om, at det er Kristus selv, der er på færd på vejen mellem Jerusalem og Jeriko eller hvilken vej, vi nu færdes på. Dér er han til stede i sin barmhjertighed og slår følge med os som den, der slås til jorden sammen med os, lægges i graven sammen med os, men sluttelig er den, der løfter os op, for:

*”Vi tror, han er den gode
Der alting gav
Og derfor blev vor næste
I kors og grav”*

Erik S. Overgaard

Mølle Mellerup Valgmenighed

- en del af folkekirken



Ansatte ved kirken

Præst	Erik Overgaard 2057 6710 eril@keovergaard.dk
Kirkesanger	Eskild Gundersen 8641 5508
Organist	Mona Kjersgaard 8681 7364
Kirkegårdsgraver	Joan Jakobsen 2124 2184
Rengøringsassistent	Joan Tange 2117 3351

Bestyrelsen

Formand	Hugo Vermund 2095 1936 lodsens15@mail.dk
Næstformand	Lisbeth Østergaard 6093 3949 lodsens15@mail.dk
Kasserer	Lone Beider Olesen 6071 5901 kasserer@mellerupvalgmenighed.dk
Bygningssagkyndig	Jesper Feldager 2621 9786 jesperfeldager@gmail.com
Kirkevæрге	Birgit Bach Hou 5186 2009
Sekretær, Webmaster	Lene Blond 2027 9071 leneblond@tdcadsl.dk
Bestyrelsesmedlem	Eskild Gundersen 8641 5508 eskildgundersen@mail.dk
Suppleant	Mette Brask 5182 5628 mette@floden.dk